



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1105

18.05.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος II: Το λαϊκό κράτος

Μέρος 2

Η ειρήνη Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ειρήνη!

Κανένας άλλος όρος δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τους δημοκράτες και τους μπολσεβίκους σε τέτοιο βαθμό όπως η "ειρήνη" και η "πολιτική ειρήνης". Αυτό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι οι "σταυροφόροι της δημοκρατίας και της ανθρωπότητας", οι Σύμμαχοι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και οι Γερμανοί υπηρέτες τους, δεν κατάφεραν ούτε καν στοιχειωδώς να διαμορφώσουν μια ειρηνευτική τάξη και να τερματίσουν τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Μιλούν γι' αυτό όλο και περισσότερο και προσπαθούν να αποδείξουν στους λαούς της Ευρώπης ότι η ειρήνη έχει ξεσπάσει εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια.

Αυτό είναι λάθος, τόσο ηθικά όσο και νομικά. Όσο η Ευρώπη και η Γερμανία -η καρδιά της ηπείρου- είναι διαιρεμένες και στο έλεος ξένων αφεντάδων, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ειρήνη.

Όχι μόνο ο γερμανικός λαός, αλλά όλα τα έθνη της Ευρώπης είναι λίγο πολύ εξαρτημένα από τις δύο υπερδυνάμεις, εμποδισμένα να διαμορφώσουν το μέλλον τους με ελεύθερη αυτοδιάθεση. Τα φρικτά, αιμορραγούντα σύνορα στη μέση της Γερμανίας και η ληστεία των παραμεθόριων περιοχών, οι οποίες μαζί αποτελούν

περίπου το ένα τέταρτο της επικράτειας του Ράιχ, είναι φυσικά ακόμη πιο οδυνηρές για τη Γερμανία από την κατάσταση των άλλων λαών. Ωστόσο, η συμπάθειά μας πηγαίνει πάνω απ' όλα σε εκείνους που απειλούνται με εθνικό θάνατο - όπως οι λαοί της Βαλτικής και το ουκρανικό έθνος. Το να μιλάμε εδώ για ειρήνη είναι κοροϊδευτικός κυνισμός, ένα χαστούκι στο πρόσωπο των καταπιεσμένων λαών σε Ανατολή και Δύση.

Όσο το δίκαιο και η ελευθερία δεν είναι εξασφαλισμένα για όλα τα έθνη της Ευρώπης, ζούμε σε μια μεταπολεμική τάξη, η οποία δεν ανατρέχει σε μια συνθήκη ειρήνης, αλλά στις συμφωνίες ανακωχής του 1945. Στόχος του γερμανικού κινήματος ελευθερίας είναι να εγκαθιδρύσει μια πραγματική τάξη ειρήνης στην Ευρώπη και έτσι να αντικαταστήσει την ατυχή μεταπολεμική τάξη με μια δυτικό-εθνοτική Νέα Τάξη σε όλη την Ευρώπη!

Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ειρήνη!

Η ηθική πλευρά αντιστοιχεί επίσης στη νομική κατάσταση:

Λόγω της απελπιστικής στρατιωτικής εξέλιξης, η γερμανική Βέρμαχτ κατέθεσε τα όπλα στις 8 Μαΐου 1945. Η συνθηκολόγηση αυτή αφορούσε μόνο το τέλος των εχθροπραξιών και δεν επηρέασε ούτε την ύπαρξη του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ ούτε την εσωτερική του τάξη.

Ο διορισμένος από τον Φύρερ Πρόεδρος του Ράιχ, ο Μέγας Ναύαρχος Dönitz, και η κυβέρνησή του αναγνωρίστηκαν de facto ως κυβερνήτες από τους Συμμάχους: Οι Σύμμαχοι δεν επέμειναν σε μεμονωμένες συνθηκολογήσεις από τις μονάδες της πρώτης γραμμής, αλλά διαπραγματεύτηκαν τις λεπτομέρειες της συνολικής συνθηκολόγησης με την Ανώτατη Διοίκηση της Βέρμαχτ, η οποία υπαγόταν στην κυβέρνηση του Ράιχ.

Το αποτέλεσμα της άνευ όρων παράδοσης της Βέρμαχτ ήταν η πλήρης κατοχή του εδάφους του Ράιχ από τις τέσσερις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις. Ακόμα και αυτό το βήμα δεν άλλαξε τη νομική κατάσταση του Ράιχ και της κυβέρνησής του, η οποία μέχρι τότε εξακολουθούσε να έχει εκτεταμένο έλεγχο και της οποίας οι αποφάσεις εκτελούνταν επίσης από στρατιωτικές και διοικητικές υπηρεσίες. Ο κανόνας της κατοχής και η παράνομη σύλληψη που έλαβε χώρα λίγες εβδομάδες αργότερα απλώς εμπόδιζαν την κυβέρνηση του Ράιχ υπό τον Μεγάλο Ναύαρχο Dönitz να ασκήσει πραγματικά κυβερνητική δραστηριότητα.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η ανάληψη της εξουσίας από τις κατοχικές δυνάμεις, η διαίρεση του Ράιχ, ο διαχωρισμός του Ostmark και άλλων παραμεθόριων επαρχιών και η επακόλουθη εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής και μιας μπολσεβίκικης σκιάδους κυβέρνησης στις αντίστοιχες ζώνες κατοχής, έχει να κάνει πολύ με την εξουσία και τη δύναμη, αλλά ελάχιστα με το διεθνές δίκαιο

και καθόλου με την ελευθερία ενός λαού να διαμορφώνει την εσωτερική του τάξη.

Η πρωτοφανής ληστεία της σύλληψης μιας νόμιμης κυβέρνησης και η αυθαίρετη κατάληψη της εξουσίας από τις δυνάμεις κατοχής σε μια χώρα που είχε απλώς παραδοθεί στρατιωτικά δεν αποτελεί πράξη που δημιουργεί δικαιώματα, αλλά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από αυτό προκύπτει:

"ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ BRD, DDR ΚΑΙ BR/AUSTRIA ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΉΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ! "

Ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ είναι ο πρόεδρος του Ράιχ Ντόνιτς, ο οποίος δεν παραιτήθηκε ποτέ και δεν αναγνώρισε ποτέ τη μεταπολεμική τάξη των νικητών.

Το Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ στηριζόταν ουσιαστικά σε τρεις πυλώνες:

Η DIE WEHRMACHT είχε παραδοθεί άνευ όρων το 1945. Μια προσπάθεια - για παράδειγμα ως υπόγεια οργάνωση λυκανθρώπων - να σπάσει αυτή την ανακωχή δεν θα είχε καμία τύχη.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΙΧ, ως κέντρο του κρατικού οργανισμού, πέρασε στον Μεγάλο Ναύαρχο Ντόνιτς μετά τον θάνατο του Φύρερ. Ο τελευταίος εξακολουθεί επομένως - μέχρι την παραίτησή του ή τον θάνατό του - να είναι ο νόμιμος αρχηγός του κράτους του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ, αλλά για λόγους ηλικίας δεν συμμετέχει πλέον στον πολιτικό αγώνα για τη Γερμανία. Ωστόσο, δεν είχε αντίρρηση όταν ο πρόεδρος του γερμανικού Ράιχσταγκ και ηγέτης της "Freiheitsbewegung Deutsches Reich", σύντροφος Μάνφρεντ Ρέντερ, ανέλαβε την κρατική-νομική εκπροσώπηση του Ράιχ. Μόνο το μέλλον μπορεί να δείξει αν αυτό το βήμα ήταν λογικό.

ΤΟ NSDAP ανακηρύχθηκε η μοναδική πολιτική βούληση του έθνους με το νόμο για την ενότητα κόμματος και κράτους. Το κίνημα είναι έτσι, ακόμη και σήμερα, ο απεριόριστος και νόμιμος εκπρόσωπος του λαού και του Ράιχ.

Φυσικά, αυτές οι νομικές εκτιμήσεις έχουν μόνο περιορισμένη αξία για τον πολιτικό αγώνα για τη Μεγάλη Γερμανία. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε διαρκώς πόσο εύθραυστα είναι τα θεμέλια των μεταπολεμικών γερμανικών καθεστώτων κατοχής σε Ανατολή και Δύση βάσει του διεθνούς δικαίου και γιατί πολεμάμε τα κράτη κατοχής.

Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές απαιτούμε το τέλος της μεταπολεμικής περιόδου!

Το τέλος της μεταπολεμικής περιόδου, αυτό σημαίνει συγκεκριμένα:

▣ Άρση της ναζιστικής απαγόρευσης,

▣ Αποκατάσταση της δυνατότητας δράσης του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ,

▣ την καταδίκη της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του γερμανικού έθνους και την άμεση έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια πανευρωπαϊκή ειρηνευτική συνθήκη που θα καθιστά δυνατή την ασφαλή και ελεύθερη συνύπαρξη των λαών και που δεν θα εμποδίζει την πορεία προς την αναγκαία, völkisch-φυλετική Νέα Τάξη.

Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ειρήνη!

Στην πραγματικότητα, το γερμανικό κίνημα για την ελευθερία είναι η μόνη πολιτική ομάδα στη χώρα μας που ασχολείται σοβαρά με το σύνθημα της "πολιτικής ειρήνης". Η πολιτική ειρήνης είναι η προσπάθεια να ξεπεραστεί η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων!

Η σύναψη μιας συνθήκης ειρήνης έχει ως στόχο να επιφέρει μια πραγματική συμφιλίωση των δυτικών εθνών στη βάση του νόμου και της ελευθερίας. Μόνο μια τέτοια ειρηνευτική πολιτική θα θέσει τέλος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της Γερμανίας και θα μας δώσει τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά αδελφοκτόνος πόλεμος στην Ευρώπη.

Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ειρήνη!

Επομένως, παίρνουμε τους κήρυκες των φράσεων της "δημοκρατίας" και της "ανθρωπιάς", τους μεγάλους "ιππότες του διεθνούς δικαίου", στα λόγια τους. Απευθύνουμε έκκληση στις πρώην εχθρικές δυνάμεις και στους συνεργάτες τους: *"Αναγνωρίστε το γερμανικό κίνημα της ελευθερίας ως εκπρόσωπο του γερμανικού έθνους και αφήστε μας να κάνουμε μια ειρήνη του νόμου και της ελευθερίας! Δεν εξαρτάται από εμάς τους εθνικοσοσιαλιστές ότι η Γερμανία εξακολουθεί να είναι διαιρεμένη και ότι η Ευρώπη έχει γνωρίσει μόνο μια ειρήνη βασισμένη στη βία και όχι μια πραγματική ειρήνη!"*

Οι αγωνιστές της εθνικής ελευθερίας και οι λαοί της Ευρώπης είναι από καιρό ενωμένοι. Λένε: *"Ποτέ ξανά πόλεμος μεταξύ των λευκών λαών! Θέλουμε ειρήνη!"*

Αν οι δημοκράτες και οι μπολσεβίκοι αρνηθούν να αποκηρύξουν τις μεταπολεμικές μεθόδους βίας και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, οι μαχητές της ελευθερίας - οι εθνικοσοσιαλιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές και οι φασίστες της Ευρώπης - θα τους σαρώσουν και θα κάνουν ειρήνη των εθνών!

Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι ειρήνη!

Παγκόσμια ισχύς και παγκόσμια πολιτική

Οι αυξανόμενες δυνάμεις του εθνικισμού παγκοσμίως διαλύουν τη διπολική παγκόσμια τάξη, τη διαίρεση της γης μεταξύ των υπερδυνάμεων ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Νέα μπλοκ ισχύος αναδύονται, μεγάλα έθνη αφυπνίζονται - η Κίνα, η Αραβία και η Βραζιλία μπορεί να είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Για εμάς, αυτή η εξέλιξη έχει τρία πλεονεκτήματα:

Το τέλος της διαίρεσης του κόσμου οδηγεί στη χαλάρωση των παλαιών μπλοκ ισχύος και η συμμαχία με τις νεοεμφανιζόμενες παγκόσμιες δυνάμεις αυξάνει τις πιθανότητες μιας ουδέτερης πολιτικής του "Τρίτου Δρόμου" για την υπέρβαση της διαίρεσης της Γερμανίας και της Ευρώπης.

Οι νέες δυνάμεις δεν ανήκουν πλέον στη νικηφόρα τάξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Προσεγγίζουν τη Γερμανία με αμερόληπτο και εν μέρει ακόμη και φιλικό τρόπο. Η αυξανόμενη σημασία τους πλήττει την ισχύ των νικητριών δυνάμεων, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, και χαλαρώνει τον ασφυκτικό κλοιό που κρατούσαν τον λαό μας επί δεκαετίες. Οι νικήτριες δυνάμεις Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία έχουν ήδη βυθιστεί ξανά στο σκοτάδι της ιστορίας και δεν θα εμποδίσουν την αναγέννηση της Γερμανίας.

Οι νέες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως επί το πλείστον ως ανένταχτες, είναι πιθανοί εταίροι σε ένα εθνικιστικό παγκόσμιο μέτωπο που πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του αντιδημοκρατικό, αντικομμουνιστικό και αντισιωνιστικό. Μια εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία θα μπορέσει να ενταχθεί με νόημα σε αυτό το παγκόσμιο μέτωπο. Εδώ βλέπουμε τη βάση της γερμανικής παγκόσμιας πολιτικής.

Η αναφορά ονομάτων πιθανών συμμάχων σε αυτό το πλαίσιο δεν υπονοεί, φυσικά, καμία πρόβλεψη για τον προσανατολισμό της μελλοντικής γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, ούτε υπονοεί τον ισχυρισμό ότι τα κράτη αυτά, με τη σημερινή τους κρατική και κυβερνητική μορφή, θα ήταν ήδη έτοιμα για μια τέτοια πολιτική. Κάτι άλλο είναι καθοριστικό:

Το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος πρέπει να εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη των Αδεσμεύτων και να συμμετάσχει σε ένα εθνικιστικό παγκόσμιο μέτωπο που θα σαρώσει τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων και μπορεί να θεωρηθεί ο πρόδρομος μιας κοινότητας των λαών που θα βασίζεται σε εθνικά και φυλετικά θεμέλια.

Έτσι, η Γερμανία θα συμβάλει και πάλι στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής.

Η Γερμανία είναι μια παγκόσμια δύναμη που δεν τολμά να χρησιμοποιήσει τη σημαντική της δύναμη για την προώθηση εθνικών συμφερόντων. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από άλλες δυνάμεις να ενεργήσουν με τρόπο που να ταιριάζει στους στόχους μας. Θα δράσουμε εμείς οι ίδιοι!

Βιότοπος

Μακροπρόθεσμα, η πολιτική παγκόσμιας ισχύος μπορεί να ασκηθεί μόνο από τα κράτη που έχουν στη διάθεσή τους επαρκή ζωτικό χώρο. Βιότοπος, ωστόσο, δεν σημαίνει απλώς κυριαρχία σε μια μεγάλη περιοχή, όπως εννοούσε ο Μουσολίνι, ο οποίος στην αυτοκρατορική του φιλοδοξία "μάζευε ερήμους" για την Ιταλία στη Βόρεια Αφρική και την Αβησσυνία. Αντίθετα, Lebensraum σημαίνει:

- Εξασφαλισμένη επισιτιστική βάση: Μια παγκόσμια δύναμη πρέπει να είναι σε θέση να αυτοτροφοδοτείται αν χρειαστεί. Δεν πρέπει να εκτίθεται στον κίνδυνο να χτυπηθεί στο ζωτικό νεύρο από έναν αποκλεισμό. Το πόσο καταστροφικό μπορεί να είναι αυτό αποδεικνύεται από τον αποκλεισμό της Γερμανικής Αυτοκρατορίας από τις δυνάμεις της Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην αποσύνθεση του εσωτερικού μετώπου.
- Εξασφαλισμένη βάση πρώτων υλών: Ό,τι ισχύει για τα τρόφιμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχεδόν ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην προμήθεια πρώτων υλών. Και εδώ, η αυτάρκεια ή η ασφαλής πρόσβαση στις σημαντικότερες πρώτες ύλες πρέπει να είναι εφικτή, τουλάχιστον για το ορατό μέλλον.
- Εξασφαλισμένη πληθυσμιακή βάση: Μια παγκόσμια δύναμη πρέπει να έχει ακόμη και σήμερα αρκετά μεγάλο πληθυσμό.

Η τεράστια στρατηγική κίνηση της τσιμπίδας στο ανατολικό και το αφρικανικό μέτωπο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την οποία η Στρατιά του Καυκάσου και το Afrika Korps θα συναντιόντουσαν στο τουρκικό έδαφος, θα ήταν καθοριστική για τον πόλεμο. Αλλά οι δυνάμεις ενός έθνους 80 εκατομμυρίων δεν επαρκούσαν για κάτι τέτοιο, ακόμη και με τη μέγιστη δυνατή ένταση. Έτσι το Ανατολικό Μέτωπο παρέμεινε στον Καύκασο και το Afrika Korps μπροστά από την Αίγυπτο.

Έτσι, αν η Γερμανία θέλει να εισέλθει στον κύκλο των παγκόσμιων δυνάμεων, πρέπει να αποκτήσει μια σφαίρα κυριαρχίας που να επιτρέπει την αυτάρκεια, τότε αναγκαστικά, τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων Γερμανών στον τομέα των τροφίμων και των πρώτων υλών.

Ο Αδόλφος Χίτλερ το είχε ήδη αναγνωρίσει αυτό από νωρίς, και εδώ βρίσκεται ο αποφασιστικός λόγος για το αναπόφευκτο της επέκτασης του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ προς την Ανατολή. Δεν υπήρχε μόνο ένα μοιραίο "είτε - είτε" μεταξύ της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας και της μπολσεβίκικης ιδεολογίας, αλλά και η κοσμοϊστορική απόφαση μεταξύ της γερμανικής και της σοβιετικής παγκόσμιας δύναμης. Είναι συνέπεια της εγκληματικής τύφλωσης της Δύσης, η οποία μέσα στην ηλίθια αντιφασιστική της αυταπάτη, αντί να μας κρατήσει την πλάτη, συμμάχησε ακόμα και με τον μπολσεβικισμό, ότι η Σοβιετική Ένωση εξελίχθηκε σε παγκόσμια δύναμη και απειλεί την ελευθερία όλου του κόσμου.

Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές της νέας γενιάς πρέπει να βγάλουμε ριζοσπαστικές συνέπειες από την έκβαση αυτού του αγώνα για την παγκόσμια εξουσία:

Η συμπεριφορά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μας δείχνει ότι η ελπίδα για ένα αντικομμουνιστικό ενιαίο μέτωπο με τα συστήματα της Δύσης είναι μια μάταιη ψευδαίσθηση. Σε αυτή ακριβώς την ψευδαίσθηση, όμως, βασίστηκε ολόκληρη η εθνικοσοσιαλιστική πολιτική της ανατολικής επέκτασης, η οποία ήθελε να μετατρέψει τη Σοβιετική Ένωση σε "γερμανική Ινδία" και υπολόγιζε στην ουδετερότητα της Αυτοκρατορίας. Η λανθασμένη εκτίμηση της βρετανικής και αμερικανικής πολιτικής έναντι της Γερμανίας οδήγησε στον διμέτωπο και πολυμέτωπο πόλεμο, ο οποίος, μαζί με τις σιωνιστικές και αντιδραστικές μασονικές μηχανορραφίες, ήταν υπεύθυνος για την ήττα μας.

Η απάντηση σε αυτό σήμερα μπορεί να είναι μόνο ένα αποφασιστικό μέτωπο ενάντια στα συστήματα της Δύσης και η συμφιλίωση και η στενή συνεργασία μεταξύ των γερμανικών και σλαβικών λαών!

Ο εθνικοσοσιαλισμός αποκηρύσσει την ιδέα της ανατολικής επέκτασης!

Οι εδαφικές μας απαιτήσεις στην Ανατολή περιορίζονται στα σύνορα της 1.9.1939. Η παραίτηση από την ανατολική επέκταση δεν σημαίνει, φυσικά, ότι θέλουμε τώρα να κατακτήσουμε τον απαραίτητο ζωτικό χώρο στη Δύση ή αλλού.

Αντίθετα, η εποχή των βίαιων κατακτήσεων και των εμφύλιων πολέμων των λευκών έχει τελειώσει, όπως και η εποχή των μεγάλων αποικιακών αυτοκρατοριών. Στην καλύτερη περίπτωση, το ερώτημα παραμένει αν τα κράτη της μαύρης Αφρικής δεν έχουν αποδείξει επαρκώς την ανικανότητά τους να αυτοκυβερνηθούν και να αποκτήσουν ανεξαρτησία. Αλλά ακόμη και στην Αφρική, η Γερμανία δεν μπορεί πλέον να κατακτήσει έναν ζωτικό χώρο

χωρίς την υποστήριξη είτε της Δύσης είτε της Ανατολής. Και ακόμη και τότε, αυτό θα απαιτούσε ένα δαπανηρό ναυτικό, το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον της γερμανικής πολιτικής.

Η εγκατάλειψη μιας θέσης παγκόσμιας ισχύος θα ήταν προδοσία της αποστολής της Γερμανίας στον κόσμο και η αρχή του τέλους της άριας φυλής στην Ευρώπη. Μόνο οι γερμανικοί λαοί, ο πυρήνας της λευκής φυλής, είχαν τη δύναμη να σώσουν τη λευκή φυλή, να κερδίσουν τον φυλετικό αγώνα και να διαμορφώσουν μια νέα παγκόσμια τάξη. Από την άλλη πλευρά, εμείς οι Εθνικοσοσιαλιστές δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για μια νέα αδελφοκτόνο πάλη μεταξύ των λευκών εθνών, η οποία θα κόστιζε στη φυλή μας και τις τελευταίες θέσεις ισχύος και θα εξαφάνιζε εντελώς τη Γερμανία. Τώρα, όμως, τα νόμιμα σύνορά μας, το Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ την 1.9.1939, απλά δεν επαρκούν ως ζωτικός χώρος για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των τότε τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων Γερμανών.

Αναγνωρίζουμε λοιπόν εδώ ένα νέο, ανεξάρτητο καθήκον του εθνικοσοσιαλισμού της νέας γενιάς, ο οποίος, αν και συνεχίζει να αγωνίζεται για έναν επαρκή ζωτικό χώρο για τους Γερμανούς σύμφωνα με τους νόμους του αγώνα για τη ζωή, πρέπει προφανώς να βαδίζει σε νέα μονοπάτια.

Ο ζωτικός χώρος που χρειαζόμαστε περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, δηλαδή όλη την Ευρώπη, την Τουρκία, το Ιράν και όλη την Αραβία - με άλλα λόγια, ένα διευρυμένο Imperium Romanum!



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelten Welt zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Adolf Hitler was a movement, a vision, a philosophy and a leadership. He was not only a man, but the man who made it possible for us to live in a better world.

Alle Nationalsozialisten sind wieder erwachte Völker und Kampfbewegungen, nicht nur in Deutschland, sondern in der Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder da, aber die Gefahr des totalitären Nationalismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Das nationalsozialistische Lager ist aber nicht, das Volkstum ist – gegen alle weißen Völker (V-) – in Europa, keine Nation und Einmischung, Überwindung und Erneuerung.

Ob "legal" oder "illegal", ob in Wahlkampf oder im Brandkampf, ob mit Propagandamittel bewaffnet oder auf einem Schlachtfeld anderer Art, jeder Nationalsozialist ist ein Kämpfer!

Hail Hitler!
Gottard Lusch



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Αντράουπάρτεϊ (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχεις φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μελέτη του "Η Παγκόσμια Πολέμου είναι ένα απλό και απροσδόκητο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόν. Ένα παρόν που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**
Number 174 (202) Founded 1973 April 20, 2022 (226)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware conservatives and social kinners fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gottard Lusch



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!